

# De Jager

Brugsesteenweg 59

Herberg van 1869 tot 1994

**Uitbaters:**

- 1869 Vansteenkiste Petrus, bakker-herbergier
- 1902 Allemaert Virginie, weduwe van Petrus Vansteenkiste
- 1917 tot 1951 Vansteenkiste Julie († 1941) en Vansteenkiste Romanie
- 1977 Vrancken Maria  
Dutranoit Christine
- 1984 tot 1994 Vansteenkiste Manilla Laura (kwam van De Vlasbloem)



In het jaar 1869 verhuisden bakker Petrus Vansteenkiste en zijn vrouw Virginie Allemaert, herbergierster, van de Brugsesteenweg 81 naar "De Jager" in dezelfde straat. Na het overlijden van Petrus in 1902 zette de weduwe de zaak verder, weliswaar met de hulp van een knecht en met haar dochters Romanie en Julie achter de toeg. Moeder Virginie stierf in 1917, Julie in 1941 en Romanie in 1951. "De Jager" bleef herberg met andere herbergiersters en laatst met Vansteenkiste Manilla Laura. Zij was herbergierster van De Vlasbloem, rechtover De Jager. Toen brouwerij Rosseel café De Vlasbloem verkocht zonder dat zij de kans had om te kopen, verhuisde ze naar De Jager.



Wereldoorlog I: Duitse soldaten poseren voor herberg 'In de Jager'



Van een huis of herberg is nog geen spoor op de kaart Vandermaelen (1846-1854). De rode lijn is de (wel zeer grillige) grens met Lendeledede.



Huidige situatie (2017)